

# Meaningfool

*Meaningfool is een vereniging die stimuleert om doelbewust, op een zinvolle ludieke manier, verder te gaan met het leven.*



 @meaningfool.org

## Wenskaarten

Prijs 6 euro voor set van 5 unieke wenskaarten.

## Meaningfool

### Algemene beschouwing:

'Meaningfool' is ontstaan vanuit het idee (en de ervaring) dat een tegenslag - hoe groot ook! - niet bepaald het einde van alles hoeft te zijn. 'Niet bij de pakken blijven zitten' is de boodschap die wij willen uitdragen. Wie het moeilijk heeft, en dat zijn heel wat mensen, kan best wat steun gebruiken. Maar het ligt ook voor een stuk bij het slachtoffer zelf. Het is goed om te beseffen dat 'zelfbeklag' geen uitweg of oplossing biedt. Integendeel. Het duwt je alleen maar dieper. Het stoot anderen af, waardoor je verder wegglijdt en steeds meer geïsoleerd raakt. En dat kan toch beter worden vermeden. In eerste instantie door zélf positief en hoopvol te blijven. Natuurlijk is het rap en gemakkelijk gezegd, maar wij zijn ervan overtuigd dat - hoe raar het ook mag klinken - 'HUMOR' een belangrijk sleutelwoord is in deze problematiek!

### De kaarten

#### 1/ Geef je lotgenoten eens een schouderklopje... je krijgt er vast eentje terug!



Wie slachtoffer werd van geweld, ziekte, ongeval of een andere vorm van tegenslag, staat er heel dikwijls alleen voor. Mensen blijven afstandelijk. Ze 'durven' geen contact opnemen. Terwijl zo iemand net steun en bemoedigende woorden nodig heeft. Dus wees niet bang! Geef eens een schouderklopje. Ook als je het zélf moeilijk hebt, of beter nog: 'VOORAL' als je het zelf moeilijk hebt. Op die manier 'deel' je deze zinvolle boodschap, en je krijgt vast een stevig schouderklopje terug! Wordt er trouwens niet gezegd dat 'gedeelde smart' slechts 'halve smart' zou zijn?

#### 2/ Geweld is als de tepels van een man... zinloos!



We hebben gezocht naar 'iets' wat net zo zinloos is als 'geweld'. Na lang zoeken hebben we iets gevonden: 'De tepels van een man!' Natuurlijk is er een groot verschil. Enerzijds hebben mantentepels geen zin, maar anderzijds doen ze ook niemand kwaad. Wat van 'geweld' niet kan worden gezegd ...

vzw **Meaningfool**

Rekollettenstraat 40 , 8500 Kortrijk, België

ING - BE51 3631 6695 8662

Tel : +32(0)499 11 77 09

[info@meaningfool.org](mailto:info@meaningfool.org)

  
[www.Meaningfool.org](http://www.Meaningfool.org)  
Meaningful and smiling going on with live

# Meaningfool

Meaningfool is een vereniging die stimuleert om doelbewust, op een zinvolle ludieke manier, verder te gaan met het leven.



 @meaningfool.org

## 3/ HAHAAHAAA ik heb je te pakken, Ygor! Verrassing! Ik heb vogelpest!



De gier symboliseert onheil, pech, rampspoed. Als de gier je te pakken krijgt, ziet het er slecht voor je uit. Gieren zijn aaseters, dus nu zal het wel met je gedaan zijn. Tenzij je het zelf niet toelaat. Tenzij je - ondanks alles! - toch weerbaarheid toont en gelooft in je kansen en in de toekomst.

Zoals het bekende spreekwoord zegt: 'Wie laatst lacht, heeft nóg meer leuke!'

## 4/ Slachthuis nog 40.268 - kom Patsy, we zijn er bijna!



Deze cartoon gaat over 'afstand nemen'. Plaats jezelf (en je situatie) niet op het voorplan. Voortdurend dramatiseren heeft geen zin. Daar heeft niemand oren naar. Humor kan een goede afleider zijn. Door nu en dan een lach of een glimlach toe te laten, kan je beter afstand nemen van het onheil, en dan krijg je weer zin in het leven en moed om ermee door te gaan.

## 5/ Niet bang zijn, Benny! Ik praat wel even met hem.....



En soms is het allemaal niet zo erg als het op het eerste zicht lijkt. Soms is de tegenslag - mits wat bemoedigende woorden, een simpel gebaar, een leuke babbel, een grap en een kwinkslag -, gemakkelijk uit de wereld te helpen. Maar dan mag je uiteraard niet de andere kant opkijken. Ook bij milde vormen van tegenspoed is het belangrijk om attent en ondersteunend te blijven!

vzw **Meaningfool**

Rekollettenstraat 40, 8500 Kortrijk, België

ING - BE51 3631 6695 8662

Tel : +32(0)499 11 77 09

[info@meaningfool.org](mailto:info@meaningfool.org)

